



Geachte lezer,



Zoals u weet heeft de Paus ons gevraagd om dit voorjaar de bisschoppensynode van 2023 voor te bereiden, door met elkaar en met alle mensen van goede wil in gesprek te gaan, over hoe we meer synodaal, d.w.z. op de H. Geest en elkaar afgestemd, samen (syn) op weg (hodos) kunnen gaan. Vanuit uw parochies zult u daarover horen.

U kunt de teksten van het Vaticaan lezen op: <https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk/>

Maar deze synodale weg kan op een uitstekende wijze ook in ons gezin versterkt worden! Een van de grootste redenen van echtscheiding is immers het gebrek aan communicatie. Nu, de synodale weg wil juist ons onderling contact en respect bevorderen: ze wil méér aandacht voor God en voor elkaar! Van gezinnen living together apart of zelfs apart together, wil ze ons brengen naar echte gemeenschappen, waarin allen naar elkaar luisteren en vrijuit kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Belangrijkste onderdeel is wel de fase van de onderscheiding van de stem van de H. Geest in ieder van ons, zodat we ontvangen wat God van uw gezin wil...

Ik zou u dus, aan de hand van de vragen die ons worden aangeboden, willen vragen als gezin een paar keer bijeen te komen om u te bezinnen op vragen als: hoe gaan we eigenlijk met God en elkaar om, luisteren we wel echt naar de H. geest zoals die leeft in onszelf en in de ander, kunnen we vrijuit spreken zonder meteen afgeserveerd te worden, hoe zijn we huiskerk, inclusief vieringen, hoe onderscheiden we gezamenlijk Gods wil voor ons als gehuwden en als gezin, wat is ieders taak in ons gezin, wat is onze missie naar buiten toe?

Moge de H. Familie ons met de Kerst tot méér gezin maken, door onze familiale gezindheid van een persoonlijk "zin hebben in" te verheffen tot een gezamenlijk door de H. Geest gedragen gezindte!

Mocht u geïnspireerd worden om het gezinshulpverleners door gebed of financiën te ondersteunen, houden we u niet tegen!

Even voorstellen ...

Nieuw bestuur stichting Gezinspastoraat

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) is omgevormd van een bisdom-dienst met beroepskrachten naar een echte vrijwilligersorganisatie. Daarom is een nieuw bestuur aangetreden, eveneens geheel bestaand uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn benoemd door Mgr. Harrie Smeets, de bisschop van Roermond.



Van verschillende kanten bereikte ons de vraag wie zijn toegetreden tot het nieuwe bestuur. Op bovenstaande foto staan de kersverse bestuursleden, die zich met tal van vrijwilligers inzetten voor de gezinspastoraal: v.l.n.r. penningmeester Jan Beurskens, voorzitter Frank Hage, bestuurslid Thea Engels-Reintjes, vice-voorzitter Gert-Jan Tullemans en secretaris Vivi Demandt-Kessels. Op de foto ontbreekt onze vaste adviseur Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en apostolisch-administrator van het Militair Ordinariaat, die het bestuur met raad en daad terzijde staat.

Online inleiding door deken E. Smeets

Op 12 januari 2022 zal deken Smeets een online inleiding geven voor alle geïnteresseerden. Het thema van de inleiding zal zijn de opbouw van de liturgie. Graag aanmelden via contact@huwelijk-en-gezin.nl



Helpt u ons?

Voor onze activiteiten zijn we volledig aangewezen op donaties en giften. Daarom vragen we uw hulp. Maak uw vrijwillige bijdrage over op rekening NL03 INGB 0001 7672 09 ten name van de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond. Heel veel dank voor uw steun! Goed om te weten: uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze stichting is immers door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Brochure

'Liefde, huwelijk en seksualiteit'

De brochure over natuurlijke gezinsplanning is klaar! Deze is te downloaden vanuit onze website. De brochure



is speciaal bedoeld voor bruidsparen en jongeren. We hopen helder te maken dat de Kerk de methodes van natuurlijke gezinsplanning aan echtparen aanreikt, juist om hun huwelijkse liefde te vergroten.

Een jaarheilige kiezen

Michelle Boessen vertelt over de ervaring van het kiezen van jaarheiligen in hun gezin

Iedere ochtend in de auto onderweg naar school zing en dank ik samen met de kinderen God voor weer een nieuwe dag. Nadat iedereen dan zelf heeft gebeden en na onze 'vaste' gebeden, sluiten we -omdat we allemaal een scapulier dragen- af met 'Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, bid voor ons'.



Sinds een paar jaar zijn daaraan nog 6 heiligen toegevoegd omdat we iedere jaarwisseling voor ieder lid van het gezin een jaarheilige kiezen. Ieder jaar resulteert dit in wat uitzoekwerk omdat er altijd wel minimaal één heilige bijzit waar ik tot dat moment nog niet van heb gehoord óf waarvan mijn kennis ophoudt bij alleen de naam.

Een mooie manier dus om 'nieuwe' heiligen te leren kennen en te zien hoe hun levens (dagelijks) een inspiratiebron kunnen zijn. De kinderen kijken er nu al weer naar uit met nieuwjaar een 'nieuwe' heilige te kiezen. En deze mama gebruikt dat dan weer als inspiratie voor nieuwe kleurplaatjes.

Zelf ook een jaarheilige kiezen? Dat kan via (o.a.) <https://bedevaart.net/bidden/jaarheilige>. **Kleurplaten van heiligen en meer:** www.rkkids.nl

Terugblik Gezinsweekend oktober 2021

Marieke Goes vertelt over het afgelopen Gezinsweekend

Wetenschap en geloof....vaak wordt gesteld dat het niet samen kan gaan. Maar is dat eigenlijk wel waar? Door corona heeft het even geduurd, maar na bijna 2 jaar konden we op het 20ste gezinsweekend dan toch met dit thema aan de slag. Op zoek naar de waarheid!

Pastoor Rohling gaf even een spoedcursus christelijke filosofie op vrijdagavond. Wie is de mens en hoe krijgt zo'n mensbeeld vorm?

Pastoor Achten nam de ouders de volgende ochtend mee in de geschiedenis van de Kerk. We hebben onder andere gesproken over de zogenoemde stelling van Yaki Duhem.

Dat groep blauw en paars (de twee groepen tieners van het weekend) ook een hoop wetenschappelijke vragen hadden bleek tijdens het middageten toen ze zich langzaam rond de tafel van pastoor Achten verzamelden. Nog niet alle vragen waren na het toetje beantwoord... reden genoeg voor een vervolg!

De kindergroepen deden zelf kleine natuurwetenschappelijke onderzoekjes, hoorden over het verschil (of juist



niet) tussen schepping en oerknal en gingen aan de slag met verhalen uit de Bijbel. En of je kunt geloven en tegelijk een goede wetenschapper zijn. De ouders konden met de lezing van Carlo Beenakker (natuurkundige) ook eens 'out-of-the-box' nadenken over die vraag.

Bijzonder was dat bisschop Smeets tijdens het weekend

kort op bezoek kwam! Bij de gezelschapsspelletjes en bij het voetballen heeft hij met diverse gezinnen een praatje gemaakt. Dat was een mooie verrassing!

Komende activiteiten voor gezinnen

(onder voorbehoud en met inachtneming van de dan geldende coronaregels)

- **H.Mis en maaltijd op zondag 24 april 2022 in Venray, vanaf 11.00 uur.**
- **Gezinsdag in Roermond op zondag 24 juli 2022**
- **Gezinsweekend in Steyl van 23 t/m 25 september 2022 (het Gezinsweekend in maart gaat helaas niet door)**