



Beste lezers,

Al meer dan een jaar laat het coronavirus ons normale leven uit de rails lopen. Wat zien we uit naar de eerste fysieke ontmoetingen! We konden geen live activiteiten organiseren maar toch is er de afgelopen periode veel gebeurd. Zo hebben we online bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende groepen echtparen. De reacties waren heel positief.

Ook hebben we een gebedskring opgezet met een aantal kloosters die bidden voor de gehuwden en gezinnen in ons bisdom en voor de activiteiten van het Centrum voor Huwelijk en Gezin. Misschien kunt u ons in contact brengen met meer kloosters? Wij geloven in de kracht van gebed!

Omdat we graag vooruit kijken naar de toekomst zijn verschillende priesters benaderd over de aanpak van de dekenale huwelijksvoorbereiding. Twee nieuwe teams voor huwelijksvoorbereiding zijn op komst.

Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de uitgave van een eigentijdse brochure over natuurlijke geboorteregeling. En achter de schermen wordt hard gewerkt aan een geheel vernieuwde website. Dit is maar een greep uit onze activiteiten waar we zeker de vruchten van zullen plukken als ons land de coronacrisis achter zich kan laten.

Ook zijn we blij met twee moeders, Marieke Goes en Michelle Boessen die een getuigenis delen met ons in deze nieuwsbrief. Voor de gebruikelijke Kinderpagina in onze nieuwsbrieven verwijzen we naar een speciale kinderhoek op onze website [www.huwelijk-en-gezin.nl](http://www.huwelijk-en-gezin.nl)

Dit alles doen we in de wetenschap dat we gedragen worden door Gods liefde. Dit scheidt hoop en vertrouwen in de toekomst!

## Gezinsdag op 25 juli



Goed nieuws! Het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) organiseert weer een gezinsdag. Deze vindt plaats op zondag 25 juli 2021 in Roermond. Op het programma staan onder meer een Eucharistieviering, een lunch, een inleiding voor ouders, een sport-

en spelprogramma voor kinderen en heel veel gezelligheid. De bisschop is voornemens de dag bij te wonen.

We vragen een bijdrage van 25 euro per gezin voor deze gezinsdag. In verband met de coronamaatregelen is aanmelding verplicht. Wees er snel bij, want vol is vol! Stuur een bericht naar [contact@huwelijk-en-gezin.nl](mailto:contact@huwelijk-en-gezin.nl) voor meer informatie en aanmelding.

## Gezinsweekenden

De data van de komende Gezinsweekenden zijn als volgt: 22-24 oktober 2021, 11-13 maart 2022 en 23-25 september 2022. Gezinnen kunnen deze data alvast in hun agenda noteren, natuurlijk onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus.

## Geef uw email-adres door

Om portokosten te besparen, sturen we onze Nieuwsbrief en berichten graag via email. Veel mensen hebben al hun email-adres aan ons doorgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan, terwijl u wel gebruik maakt van email? Geef dan s.v.p. uw email-adres aan ons door. U zult de post dan voortaan per email ontvangen. Alvast bedankt.

## Helpt u ons?

Voor onze activiteiten zijn we volledig aangewezen op donaties en giften. Daarom vragen we uw hulp. Maak uw vrijwillige bijdrage over op rekening NL03 INGB 0001 7672 09 ten name van de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond. Heel veel dank voor uw steun! Goed om te weten: uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze stichting is immers door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen Nut  
Beogende Instelling

**ANBI**

## Coronaproof

Marieke Goes is actief in het familiewerk in de Gerardus Majella-parochie in Utrecht. Marieke en haar man hebben 7 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Een getuigenis uit Utrecht:



We kennen het inmiddels allemaal: lintjes tussen de banken, stickers op de vloer, desinfectiespul en mondkapjes. Ons kerkgebouw coronaproof. Maar hoe zit het met onze parochie? Hoe Coronaproof is ons geloof eigenlijk? Onze parochie, Gerardus Majella in Utrecht is een echte regioparochie en er komen normaal veel gezinnen. We hebben ons afgevraagd wat we konden doen

voor deze gezinnen en kinderen in coronatijd. Dat hangt natuurlijk erg af van hoe het er normaal in je parochie aan toe gaat. Toen Nederland compleet in lockdown was en er niets mogelijk was, zijn we met een wekelijks mailtje naar alle gezinnen begonnen. Hoofddoel was wat materiaal en uitleg ter beschikking stellen voor ouders om zelf met hun kinderen thuis zondags of op een ander moment in de week een kinderwoorddienst te doen. Met hulp van samueladvies.nl, Youtube en Pinterest was het vrij eenvoudig te maken zonder dat je enorme computerkennis nodig had.

Uit de reacties konden we merken dat het gewaardeerd werd. We konden gemakkelijk ook andere info toevoegen. We konden aan ouders laten weten toen we wel weer naar de H. Mis konden gaan in een kleine groep. En toen de BSO's weer opengingen kon de kindercatechese ook weer van start. Er startte een parochiegezinnenappgroep waar bijvoorbeeld de foto's van de geknutselde Palm-pasens werden gedeeld. Die konden we namelijk niet gezamenlijk maken dit jaar. Een briefje aan de stok zorgde ervoor dat de ouderen naar wie de stok ging wisten wie de maker was. Dat zorgde voor telefoontjes en briefjes en ineens was er meer contact tussen de jonge en oude generatie in onze kerk dan zonder corona. We hopen natuurlijk dat binnenkort weer iedereen naar de H. Mis kan komen. Dan zullen we ook weer stoppen met de wekelijkse mail, want zelf naar de H. Mis gaan kan natuurlijk niet vervangen worden door wat voor digitaals dan ook. In die zin wordt ons geloof nooit coronaproof.... Maar wat we wel kunnen onthouden: zet de digitale mogelijkheden die je hebt simpel maar doeltreffend in om contact met elkaar te houden. Alle kleine beetjes helpen.

## Sint Jozef

Michelle Boessen is getrouwd en moeder van 4 kinderen. Ze woont in Maastricht en is aldaar actief in het kinderioratorium.

Voorafgaand aan dit Jozefjaar hield ik me behalve een "Heilige Jozef; bid voor ons" als ik langs een St. Jozefkapel reed en "Jezus, Maria, Jozef" als schietgebedje eigenlijk vrij weinig met St. Jozef bezig. Zo veel gebedjes ik tot Maria richt om voor te spreken bij haar Zoon, zo weinig doe ik dat eigenlijk met St. Jozef. Reden te meer om me dit Jozefjaar eens wat meer te verdiepen in "St. Jozef de arbeider" de man van weinig woorden. Wanneer hem in een droom een engel verschijnt, volgt Jozef zonder vraag of weerwoord diens instructie op. Een en al vertrouwen op God en diens plan. Iets waar ik wel een voorbeeld aan mag nemen. Niet het deel van het opvolgen van instructies van engelen want dat heeft zich nog niet voorgedaan ;) maar het vertrouwen op Gods plan.

Heeft u al eens stil gestaan bij 'de vlucht naar Egypte'? Ik zocht het laatst nog eens op; van Bethlehem naar de (huidige) Egyptische grens is het al 30 uur (!) lopen. Ga je tot Cairo (waar de Heilige Familie volgens de overlevering ook verbleven heeft) mag je daar nog eens 70 uur bij op tellen. Ik weet niet of als mij een engel in de nacht zou verschijnen om me te vertellen dat ik op dat moment met m'n gezin aan een 100 uur durende voettocht door bergachtig gebied moest beginnen ik meteen zou opspringen om te gaan. Ik weet wel dat ik in het dagelijks leven vaak veel te veel probeer zelf de regie in handen te houden in plaats van op God en Zijn plan te vertrouwen. Voor mij is dit Jozefjaar daarom vooral een jaar van vertrouwen op God, op Zijn plan, op voorspraak van 'Sint Jozef de Trouwe'.

Om samen met de kinderen meer aandacht te besteden aan het jaar van St. Jozef maakte ik deze kleine kleurplaat. Leuk om in te kleuren, uit te knippen en ergens op te hangen, in een houdertje te zetten met een kaarsje er bij of als boekenlegger in hun kinderbijbel.



*Sint Jozef,  
wees onze  
voorspreker,  
dat wij zoals u  
mogen vertrouwen  
op Gods plan  
voor ons leven.*

Als u het nog niet gelezen heeft, de apostolische brief van de paus i.h.k.v. het Jozefjaar is een aanrader: <https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7982>

## Meer informatie

Nieuwsbrief of meer informatie ontvangen? Stuur een bericht naar [contact@huwelijk-en-gezin.nl](mailto:contact@huwelijk-en-gezin.nl)

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via [contact@huwelijk-en-gezin.nl](mailto:contact@huwelijk-en-gezin.nl)

U kunt hier ook een verzoek indienen om uw gegevens in te zien of te wijzigen.